

†
VROOM AANDENKEN

aan Mijnheer

KAMIEL VERCLEYEN

weduwnaar van Mevrouw

JULIA VETSUYPENS

geboren te Delftinge op 28 april 1908 en er zacht naar
de Heer gegaan op 1 januari 1966, gesterkt door de
H. Sacramenten van de zieken.

«Waar heb ik dit toch verdiend?», zo klagen de mensen bij een zware beproeving. Het mysterie in het leven. «Moest de Mensenzoon niet lijden om de glorie binnen te gaan?» — «De losprijs van de zonde is de dood» (Sint-Paulus). — Door Gods barmhartigheid is de eeuwige dood uitgeschakeld, maar de gevolgen van de zonde zijn gebleven. Bij de ontmoeting met een kruis van ziekte, tegenslag en pijn moet de mens opkijken naar het kruis van de Heer en offergeest en zielesterkte vragen om moedig het kruis te dragen.

Het leven van deze moedige man is hard geweest. De arbeid was hem een bron van vreugde en fierheid. Het vroegtijdig alsterven van zijn goeie echtgenote heeft hem gebroken maar niet ontmoedigd. En sederdien is het een aaneenschakeling geweest van lijden. Steeds moedig en gelaten heeft hij dit alles aanvaard. Hij wou alleen zijn met zijn nood om de anderen zoveel mogelijk niet tot last en zorgen te zijn. De Heer is hem komen halen, uitgeput van krachten, moe geleden, met de vaste hoop op het eeuwig leven, waar hij de vrede en de eeuwige vreugde zal vinden. Is de wereld voor hem een harde

pelgrimstocht geweest, de hemel zal des te meer een veilig thuis zijn voor hen die leven en sterven door de kracht van Christus' kruis.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank u allen om uw genegenheid. U deed het voorbeeldig en met volharding. De jarenlange zorgen waren voor u een gelegenheid van dankbaarheid en voor mij de verklikkende balsem op de diepe levenswonden. De Heer zegene u allen in uw gezin, in uw werk, in uw toekomst. Blijft nu uw ouders gedenken in uw gebed en de H. Mis. Zó blijven we één met u, en met hen die ons zijn voorgedaan.

Beste bloedverwanten en vrienden, u dank ik ook om uw woorden en daden van troost, bewijs van uw diepgevoelde genegenheid. We bidden voor elkander tot we mekaar weerzien.

Geef me de kracht van deze H. Mis en onze vriendschap blijft standhouden.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene, uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht :

*De families Verclleyen, Vetsuypens,
Spitaels en Stevens.*

Uitg. Mevr. C. Miserez, Dries, Delftinge