

Kostbaar in Gods ogen is de dood zijner heiligen.

Ps. CXVI 15



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Léonie Lydie Vercleyen

echtgenote van Mijnheer

Alphonse Haillez

geboren te Everbeek, den 18 November 1876 en overleden
te Everbeek St Jozef, den 13 April 1950.

ontvangen hebbende de HH. Sacramenten der stervenden
en den Pauselijken Zegen « In articulo mortis »

Zij was een diep gelovige vrouw, die zocht in alles Gods
H. Wil te volbrengen. Zij had een grote godsvrucht tot de
H. Maagd en wanneer haar krachten begonnen te be-
gaven, bleef haar paternoster haar enige sterkte en haar
beste troost.

Zij was goedhartig; door een milden steun en een op-
wekkend woord, wist zij, vooral in de bange oorlogsjaren,
de noodlijdenden moed en opbeuring te geven.

Zij was een getrouwe echtgenote en voorbeeldige moeder
die zich alleen om haar schoon gezin bekommerde en geen
moeite spaarde om allen gelukkig te maken.

Zij ook bleef niet gespaard van kwellingen. Haar lijden
hield niet op, vooral in de laatste weken van haar tijdelijk
bestaan.

Pijnlijke dagen en smartvolle nachten heeft zij geteld,
zware onuitstaanbare lichamelijke pijnen geleden, doch met
een engelachtig geduld verdragen en met onderwerping en
liefde aanvaard als een blijk van Gods goedheid en liefde.

Zij wist immers dat gelijk « Christus eerst moest lijden
om in zijn heerlijkheid in te gaan, zo ook moet ons de
koninklijke weg des kruises leiden naar de glorie der
eeuwige verrijzenis. » Luc. XXIV, 26.

Beminde Echtgenoot, ik wens u kloeken moed en be-
trouwen op God. Beminde Kinderen en Kleinkinderen die
voor mij zo goed waart, hebt dank voor uw liefde en

verkleefde zorgen. Blijft mij steeds indachtig in uw ge-
beden die de blijvende band moet zijn tussen hen die
heengaan en degenen die blijven, Ik zeg u allen vaarwel
en tot wederziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef,

7 j. en 7 q. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

VERCLEYEN, HAILLEZ, VAN MALDERGEM
en **VAN BRUSEGHEM.**

Druk. Depessemier Everbeek.