

De Heer was mijn licht en mijn leidzman.

Dankbaar aandenken aan

**DE HEER**

## **LEOPOLD VERCLEYEN**

weduwnaar van Mevrouw  
**MARIE-ZOE HERREGODS**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 3 oktober 1892  
en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-  
kliniek te Oprakel, op 6 juli 1980, nadat hij de  
pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen  
had.

---



De families **VERCLEYEN, HERREGODS,**  
**HAEGEMAN** en **VAN WAEYENBERGHE,**

zijn erkentelijk voor uw bliken van  
medeleven in hun rouw en danken U.

« Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde  
geven ».

Het tevreden en steeds blij gelaat van deze  
oude vader vertelde elke bezoeker over de inner-  
lijke rust en vreugde welke deze man bezat,  
omdat hij een eerlijk en rechtschapen leven  
achter zich had. Zijn groot geloof en diepe  
godsvrucht, vertolkte hij telkens wanneer hij thuis  
de hoogdag ontving, door zijn eerbiedig ge-  
vouwde handen, teken van zijn inwendige ge-  
bedsstemming. Men kon het deze man aanzien  
dat hij gans zijn leven « God gegeven had wat  
God toekwam ». Bij deze oude vader was ieder-  
een welgekomen en mocht elkeen rekenen op  
zijn belangstelling : wie God in ere houdt leeft  
ook mee met zijn medemens.

Dierbare kinderen, hoe moet ik u allen danken  
voor de vele aangename uren die we samen  
doorbrachten. De familiegeest werd bij ons steeds  
zeer levendig gehouden en wij allen kennen de  
vreugde en het geluk die een innige familie-  
band meebrengt. Ze' deze traditie in uw leven  
verder als een soor: geestelijke erfenis die gij  
van mij meekrijgt. Familiegeest geeft kinderen  
steeds een thuis en laat een oude vader en een  
oude moeder niet vereenzamen.

Bemilde kleinkinderen en achterkleinkinderen,  
denkt in uw leven nog eens terug aan die oude  
grootvader, die zoveel van u hield en die erg  
fier op u was. Moge mijn levensernst en mijn  
levensvreugde ook eens uw deel worden.

Bedroefd om het heengaan van vader en groot-  
vader, danken wij toch allen de Heer om wat Hij  
ons door deze mens gegeven en geleerd heeft :  
« Heer God, wij danken U om ons vader en  
grootvader die Gij ons geschonken hebt. Wij  
danken U om het geloof dat hij ons doorgegeven  
heeft, om de zorg en de goedheid die wij van  
hem mochten ondervinden, om het levensvoor-  
beeld dat hij ons gaf. Schenk hem nu de volle  
vreugde van Uw heerlijkheid en het eeuwig leven.  
Amen ».