

\* Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer, en  
zij vertrouwt uw Woord en uw Beloften. „



Vroom aandenken van

de heer

**PIETER VERCLEYEN**

weduwnaar van mevrovw

**MARIE SPITAELS**

geboren te Deftinge op 7 februari 1883 en er zacht  
in de Heer ontslapen op 2 oktober 1969,  
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

„ Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij  
maakt het nieuw. Dat geloven wij op uw woord. „

(Praef. van de lijkdienst)

Vol ijver voor de dagelijkse arbeid, rechtschapen en  
eerlijk in zijn handel en wandel, zich ontfermend  
over de nood van de anderen heeft hij zijn zending  
op de wereld trouw volbracht tot het einde toe.

Stil kwam er een einde aan dit leven op aarde,  
maar zeker kwam ook het begin aan een eeuwig  
onvergankelijk leven.

Door de band van de christelijke gemeenschap,  
krijgen we de kans onze overledenen verder in  
liefde te helpen ingaan in eeuwige vrede en geluk.  
Dit door gebed en vooral de H. Eucharistieviering.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-  
kinderen, mijn taak is af. Dank voor uwe oprechte

genegenheid en toewijding. Bidt veel voor mij dat  
de Heer aandacht verlene aan de goeie wil en de  
eerlijkheid die me altijd bezielde en moge Hij mij  
barmhartig zijn. Leeft zó voor God en de mensen  
dat we eens voor altijd samen zijn bij de Heer.

Beste bloedverwanten, geburen, vrienden, ken-  
nissen, schenk me nog de enige vriendendienst die  
ge me kunt geven : een blijvende herinnering door  
uw gebed.

Pieter ruste in vrede.

---



De families

**Vercleyen, Walraet,  
Spitaels, Herremans,**

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming  
hun betoond in hun rouw.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Drigs, Deftinge