

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust !

BID VOOR † DE ZIEL

van heer

Richard VERCLEYEN

weduwnaar van

mevrouw IRMA LAFOURTE

geboren te Nederboelare, de 3 augustus 1911 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Ronse, de
10 mei 1968, gezalfd met het H. Oliesel.

Een onverbiddelijke kwaal, waartegen de geneeskunde met al haar wetenschappelijke hulpmiddelen machteloos bleef, ontnam ons onze vreugde, onze steun en onze troost.

De geliefde afgestorvene is steeds een zeer werkzaam en dienstvaardig man geweest, een goede echtgenoot, een vader bekommerd om het welzijn van de zijnen; hij was een eenvoudig maar rechtzinnig man, minzaam in zijn omgang, altijd tevreden. Ook was hij door elkeen bemind en zal zijn aandenken bij allen in achting blijven.

De laatste maanden van zijn leven waren als een lange kruisweg van beproeving en ziekte. Geduldig heeft hij alles doorstaan, zonder klagen of morren en kalm is hij de dood ingegaan en zijn beminde echtgenote gaan vervoegen bij God in de hemel waar geen ziekte, geen lijden, geen droefheid meer is.

Mijn dierbare kinderen en familie, hebt dank voor de liefde en de zorgen die gij mij met een onbegrensde toewijding hebt betoond. Onderwerpt u aan Gods heilige Wil, blijft trouw aan uw kristelijke plichten, weest goed en liefdevol voor iedereen en vergeet mij en moeder niet in uw dagelijkse gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

Uitgeverij Cromphaut, Schendelbeke

De familiën **VERCLEYEN, LAFOURTE,**
DE MARTELAERE, SURDIACOURT,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.