



In onze kristelijke hoop bidden wij voor
DE HEER

ROGER VERCLEYEN

echtgenoot van Mevrouw

Lucienne VANDENDOOREN,

geboren te Everbeek op 28 februari 1919
en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 17 augustus 1985,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Onverwacht en moeilijk te aanvaarden is de leegte waar we tegen aankijken. Herinneringen komen van alle kanten op ons af, want vader was een eenvoudig en rechtgeaard man. Gewapend met een flinke dosis levensmoed en optimisme, is hij er steeds in geslaagd het hoofd te bieden aan de vele lasten en zorgen die hij heeft gekend. Zijn onbegrensd geloof heeft niet gewankeld, gemakkelijk zegde hij : 't is 's Heren wil. Op hem heeft hij steeds vertrouwd.

Bemide echtgenote, de dood ontrukte mij aan U. Dank voor uw schone liefde en kommervolle zorgen aan mij betoond deze laatste jaren. Heb moed en stel uw vrouwen op Hem die U de sterkte zal geven in deze beproeving.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft moeder omringen met uw schone liefde : vanuit de hemel blijf ik met U, ook dank voor de genegenheid mij betoond.

Bid veel voor mij en houdt mijn gedachtenis levendig in uw hart.

Genadige Jezus, geef hem eeuwige rust.

De families Vercleyen, Vandermeeren,
Vandendooren, Cuvelier,

danken U oprecht voor uw bliken van kristelijk medeleven.

Begr.Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel