

In den bloei mijner dagen ga ik henen: en aan de  
poorten des grafs leg ik het overige mijner jaren neder.  
Isaïas.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Marie, Rachel VERCRUYSSSE

echtgenoot van Mijnheer  
**JOZEF BOGAERT**

geboren te RUIEN den 12 Februari 1906 en overleden  
te KWAREMONT den 1 April 1946,  
versterkt door de Rechten Onze Moeder de H. Kerk.

+++

O ijdelheid der ijdelheden en wat is alles op aarde  
ijdelheid. Wat zal de mensch toch maar mededragen  
van al zijn werken en zwoegen, tenzij de verdiensten  
van het goede dat hij verricht heeft. Prediker I.

Hoe gelukkig is de mensch die in zijn leven tracht te  
zijn, gelijk hij op zijn sterfbed wil bevonden worden.  
Thom. à Kempis.

Weest bereid, want op een uur dat gij het niet meent  
zal de Zoon des menschen komen. H. Schrift.

Maria is ons leven gedurende ons ballingschap en zij  
wordt onze troost in de uur des doods.

Beminde echtgenoot, mijn lief kind, duurzame ouders  
en bloedverwanten, dank voor uwe goede zorgen binst  
mijn korte lijdensdagen. Ik beveel mij in uwe gebeden  
en H.H. Communien.

H. HART VAN JEZUS, IK HEB BETROUWEN OP U.  
(300 dag. afl.)

ZOET HART VAN MARIA, WEES MIJN HEIL.  
(300 dag. afl.)

Druk. Derycke-Cheyns, Berchem

Mijnheer Jozef BOGAERT;  
Mijnheer Daniël BOGAERT;  
Mijnheer en Mevrouw Julien VERCRUYSSSE-VERRIEST;  
Mijnheer Aimé VERCRUYSSSE;  
Mijnheer en Mevrouw Maurice VERCRUYSSSE-VERGEYNST  
en kind André;  
Mijnheer en Mevrouw Laurent RAEPSAET-VERCRUYSSSE  
en kinderen Marie-Jeanne en Julien;  
De familiën VERCRUYSSSE, BOGAERT, VERRIEST en  
VANDEWIELE.

BEDANKEN U VOOR UWE GEBEDEN  
EN BLIJKEN VAN DEELNEMING.