



In de vrede van Christus
is van ons heengegaan

MEVROUW

LAURA VERDONCK

weduwe van de Heer

Jules De Bilde

geboren te Nederboelare op 11 mei 1894 en
overleden te Parike op 13 juni 1971, gesterkt
door het H. Sakrament der Zieken.

Het tegenwoordige leven is ons niet gegeven om
te rusten en te genieten, maar om de Hemel te win-
nen door arbeid en offer.

Moge deze vrouw, o Heer, die U geloofd heeft en
op U gehoopt heeft, de eeuwige vreugde bezitten.

Scheiden valt hard, vooral wanneer een goede
moeder zo onverwacht uit haar gezin, waarvoor ze
geleefd heeft, wordt weggenomen. Maar het kriste-
telijk Geloof brengt troost omwille van de zekerheid
van een blijvend samenzijn in het andere leven.

De kwellingen, die de ouderdom met zich mee-
brengt, hebben haar een juist inzicht gegeven in
de vergankelijkheid van dit aardse bestaan. Zo
heeft zij zich des te beter kunnen voorbereiden op
de komst van de Heer.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank U
om uw blijken van liefde en genegenheid. Gedenk
mij in uw gebeden; uw moeder vergeet U ook niet
bij God.

.....
Drukk. Weverbergh, Galmaarden.

De Heer en Mevrouw René DE BILDE-MABILDE en kinderen,
De Heer en Mevrouw Roger DE BILDE-DEPESSEMIER en dochter,
De Heer en Mevrouw André VANDEFONTEYNE-DE BILDE en
dochter,

De families
VERDONCK, DE BILDE, DE BROUWER,
HERREGODTS en DE BRAEKELEER.

danken U voor de blijken van deelneming hun
betoond bij het afsterven van hun geliefd familielid.