

Omdat het leven mooi was,
samen met jou
... wordt het leven moeilijk zonder jou.
Omdat jij moedig en hoopvol was
... willen wij het ook zijn.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Arlette VERDONCKT

echtgenote van de Heer

Etienne CAROBEL

geboren te Ronse op 13 november 1943

en thuis, in familiekring,

godvruchtig overleden op 26 juli 1993,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

†

De families

VERDONCKT, VAN TWEMBEKE,

CAROBEL en BADIE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijven
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Lieve mama,

Na jaren intens geluk en zonneschijn, kwam
een donkere periode van hopen en vechten.
Hopen dat we de ziekte konden verdringen,
vechten om te overleven.

Je was een lieve, goede en voorbeeldige
moeder. Samen met papa heb je alles gedaan
opdat ik het goed zou hebben. Je uitstapjes
met mémé waren een dagelijkse bezigheid
en ik ben blij dat je ervan genoten hebt.

Toen kwam vier maanden geleden, die on-
verbiddelijke ziekte, waar we allen voor vrees-
den tot uiting en al je activiteiten lam legde.
De pijnen die je had, heb je moedig door-
staan. We stonden vol bewondering voor jou,
maar toch zo machteloos. Nooit hoorden we
je klagen. En toch, geen mens kan begrijpen
hoe moedig je was.

Papa heeft zich ten volle voor je ingezet.
Hij was een grote steun voor jou, maar ook
jij betekende alles voor hem. Dag en nacht
stond hij voor je klaar.

Nu is alles leeg zonder jou. Je zetel, jullie
bed, je plaats aan tafel... zijn er nog wel.
Maar jij, jij bent er niet meer. Bedankt mama,
laat me worden zoals jij.

We zeggen je geen vaarwel, maar tot weer-
ziens bij de Heer. Wees jij onze voorspreek-
ster. We blijven je voor altijd in ons hart
dragen.

Dank aan allen die haar regelmatig kwamen
opbeuren. Gedenk haar in uw gebeden.

Vanessa.