



Vroom aandenken aan  
de Heer

## LEOPOLD VERDONCKT

echtgenoot van Mevrouw

**Georgina VANDERMEYS**

Oud-Strijder

Vuurkruiser van de oorlog 1914-18

Vereremerkt met verscheidene eretekens,

geboren te Nukerke, de 29 januari 1888

en schielijk overleden te Ronse

de 13 januari 1972,

gezalfd met de H. Olie.

De dood was mild voor hem. Zacht gaf hij de geest, die afgemat door die rusteloze laatste maanden, nu eindelijk zijn rustpunt vond, in de eeuwige rust en de vreugde van Gods vaderhart.

Hij was zo goed : zachtmoedig, goedwillig, trouw en edelmoedig, eenvoudig en gediensig, vol tedere offervaardigheid : een rechtschapen en groot hart dat dapper de lasten en de tegenlagen trotseerde, met stille geduldige levensmoed, taai maar nooit hard.

Duurbare echtgenote, ik heb er dikwijls aangedacht dat ik plots en onverwacht zou heengaan, en dat U alleen zoudt achterblijven. Doch laten we vol geloof zeggen : Gods H. Wil geschiede en wij zullen elkaar weerzien in het hemels geluk.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik blijf over u waken, draag verder zorg voor moeder. Gij allen mijn verwanten en vrienden, bid veel voor mij, eens zullen wij allen weer samen zijn.

Mevrouw Leopold VERDONCKT, geboren Georgina VANDERMEYS zijn echtgenote ;

De Heer en Mevrouw Joseph VERDONCKT-VAN TWEMBEKE zijn kinderen ;

De Heer en Mevrouw Etienne CAROBEL-VERDONCKT zijn kleinkinderen ;

De families VERDONCKT, DE MEULENAERE, VANDERMEYS en GEENENS,

danken U voor de bliken van genegenheid en gebed.

Begravenissen : Rog. De Vos, Ronse.