

Heer, Uw wil geschiede.



Bid voor de zielerust

van Mevrouw

Barbara - Clementine Verdoodt

echtgenote van Mijnheer

Carolus - Louis Vinck

geboren te Erembodegem, op 22 februari 1885
en godvruchtig overleden te Lede, op 9 juni 1962.

Versterkt door de H.H. Sacramenten
der Stervenden.

Gij weet het, God, die de diepste gevoelens der harten doorgrondt, welk een onwaardeerbare schat wij in onze goede moeder verliezen.

Gelukkige moeder, die zo haar kinderen weet op te brengen dat zij haar vreugde zijn gedurende haar leven, haar troost op haar sterfbed, haar kroon in de eeuwigheid.

Vaarwel beminde echtgenote, dierbare kinderen, schoon-, klein- en achterkleinkinderen, hebt dank voor de liefde die ik van U mocht ondervinden tijdens mijn langdurige ziekte, mijn heengaan is pijnlijk voor u, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Geliefde broeder, schoonzusters, schoonbroeders, nichten, kozijns en bloedverwanten, tot weerziens in de hemel.

Eerwaarde Zusters, Maricolen, Gij die mij met uw goede zorgen bijgestaan hebt mijn innige dank en tot wederziens bij de Heer hierboven.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



Een milde troost waren ons Uw bliken van kristelijke deelneming, bij het afsterven van haar die ons zo duurzaam was. Daarvoor danken U innig:

**De familiën VERDOODT,
VINCK,
DE RIDDER en
VAN DE VELDE**

.....
Drukkerij « De Aankondiger » Aalst.