

Niemand van ons leeft voor zichzelf
alleen; niemand sterft voor zichzelf
alleen!

Zolang wij leven, leven wij voor de
Heer, en sterven wij, dan sterven wij
voor de Heer: of wij leven of sterven,
Hem behoren wij toe!

(Romeinen: 13, 7-9.)

Herinner in uw gebed

FRANS VEREECKEN

Geboren te Gijzegem op 6 oktober 1915
en er overleden op 6 maart 1968.

Dit vragen U zijn echtgenote, kinderen,
ouders, zusters en familie.

Zij danken U voor uw innig medevoelen
en uw oprechte gebeden.

Drukw. Jos. Boelaert.