

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

JOZEF VEREECKEN

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE CUBBER

geboren te Meerbeke de 4^e juli 1891 en zacht in de Heer ontslapen te Ninove de 29^e september 1961, gesterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.

Heer schenk de eeuwige rust aan de ziel van uw dienaar die in zijn leven nooit rust heeft gekend.

Hij had een hoge dunk over zijn verantwoordelijkheid als hoofd van zijn gezin, gesteund door een gade die hem waardig was is hij het leven ingegaan, trouw aan de beginselen van eer en plicht, die de roem zijn en de kracht van ons volk.

De Heer heeft zijn werk gezegend en zijn huis heeft welstand gekend. Maar nooit heeft hij zijn hart verloren aan de tijdelijke goederen; en er van scheiden om terug te keren tot zijn Schepper is hem geen last geweest.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik ben u voorgegaan op de weg naar de eeuwigheid gelijk ik u voorgegaan ben op de weg door het leven. Veilig geland aan de overkant, wacht ik op mijn duurzame gezellin, op onze geliefde nakomelingen, opdat het blijde blijvend wederzien de kroon zette op ons eeuwig geluk.

De dood heeft ons gescheiden, maar handen der liefde breken niet en worden versterkt door wederzijds gebed. Ik bid voor u, bidt gij voor mij !

Zoet hart van Maria, wees mijn heil !
(300 d. afl.)



Om uw sympathiebetuiging en gebeden danken U beleefd :

Mevrouw Jozef VEREECKEN-DE CUBBER;
Mijnheer en Mevrouw Albert VEREECKEN-
LECUM en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Frans VEREECKEN-
NIEUWBOURG en kinderen;

Mijnheer en Mevr. Albert DE SAMBLANCX-
VEREECKEN en kinderen;

De familiën VEREECKEN, DE CUBBER en
JOOS.