

" Wie in Mij gelooft sterft niet in  
eeuwigheid ". Jo. 11,26



Dankbaar gedenken wij

## **ZUSTER VENERANDE**

**Marguerite Vereecken**

Zij werd geboren te Goferdinge  
op 25 november 1912

Zij wijdde zich aan de Heer toe in de Kon-  
gregatie van de Zusters van de H. Vincen-  
tius a Paulo van Deftinge op 5 augustus '38  
Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede te  
Deftinge op 29 oktober 1995.

---

Zuster Venerande

"Ik ben gelukkig, ik heb beslist afstand te  
doen van mijn opdracht, ik voel me vrij!"  
Er waren tranen in je ogen de dag dat je  
dat zei.

Je was verzwakt, vermoeid. Je zou gaan  
rusten in Deftinge. Maar je beslissing plooi-  
de open in 't vreemde van het afstand-doen  
dat armoede heet. Zo was je leven : arm ...

- als kleuterleidster in de simpele zorg voor  
kleintjes en voor broekskes,

- als overste :

- de zusters kon je niet veranderen, je  
leerde ze verstaan en ze aanvaarden,  
elk in haar eigenheid.
- je hield de boekhouding nauwkeurig bij  
en tegelijk was je zo vrij in 't gulle  
geven,
- je droogde als liefhebberij ongelijke  
bloemekes; ze zouden niet vergaan, ze  
waren beeld van je bestaan; je kleurde  
ze in en werden sierkaarten .. voor de  
missies,
- en in het Jubileumfeest (150 jaar Def-  
tinge te Gullegem) begon de opgang  
naar de dood, je vierde ongeweten het  
afstand-doen van 't leven.

Je had een hart voor de missionaris,  
Je was begaan met de priester in de kerk,  
Je hield met zachte hand een heilige orde  
in het klooster en ging daarbij, wel eens  
verstrooid, zo menselijk in de gebeden voor.  
Je hield van je familie en zij waren zo aan  
jou gehecht, de deuren stonden open en  
elke mens werd vriendelijk eenvoudig door  
jou ontvangen,  
Je hield wat pijn en onrust was, verborgen  
in je hart.  
Je hebt het eerst een klooster van Deftinge  
gesloten; toen heb je aangevoeld : de crisis  
van de kloosters. Je hield vast aan de hoop

op nieuwe tijd, het "hoe dat komen zou"  
dat kon je zelf niet kwijt. Die zorg liet je  
de Heer in d'armoe van je geest.

Je hebt de pijn gekend, het lijden en het  
kruis. Je fijne ogen die 't gelukkig-zijn in  
't klooster woordeloos vertoonden, waren  
gebroken. Je hebt je zwakheid uitgesproken.  
vergeving uitgedeeld, en heel oprecht af-  
scheid genomen als gaf je nog de zegen  
van de Heer.

Zo ging je heen naar 't huis van Alle-  
Heiligen en iets van ons gaat met je mee.  
Wij bidden en we keren ons, met jou, wat  
armer naar de Heer. De Kerk herleeft al  
zijn je ogen nu gesloten.



Voor uw gebed en medeleven danken U :  
Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur  
De zustergemeenschap van Delftinge  
De families Vereecken - De Beck.