

We gaan niet op in het niets,
we worden verwacht,
we zullen verwelkomd worden.
We zullen opgaan in U,
beladen met alle herinneringen
aan ons aardse bestaan.



Aandenken aan de heer

Albert Vereeken

echtgenoot van mevrouw
Jeannine Henau

geboren te Overboelare
op 12 april 1930 en godvruchtig
overleden in het
St. Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 21 januari 1997, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

Albert heeft met weinig woorden zich
ingezet voor het welzijn van zijn vrouw
en kinderen. Doorheen hard werken
wou hij hen helpen waar hij kon. Er
waren nog heel wat plannen maar dan
plots... voelde hij de kwetsbaarheid
van het leven. Hij hoopte te kunnen
genezen...

Met vertrouwen heeft hij gebeden en
zich tenslotte gegeven met dankbaar-
heid om de beste zorgen thuis en met
het vertrouwen: eens zijn we weer bij
mekaar.

De families

Vereeken, Henau,
Van Den Bossche en Haillez.