



De Heer Pascal Tytgat

Rudi en Lieve Verfaillie-Tytgat

Tom en Ward

Jan en Dorien Tytgat-Vervaet

Maarten en Annelies

Jan en Annemie Debruyn-Tytgat

Ine en Jeroen

Wim en Kaat De Munck-Tytgat

Lode

Aandenken aan

Mevrouw

**ROSA VERFAILLIE**

danken voor uw gebed en medeleven.

14 september 1932 — 24 maart 1990

In U is mijn rust.

In de stilte van deze avond,  
alleen,  
tot rust gekomen,  
vernoem ik, God, Uw Naam.

Zoals dit schemeruur niet te bepalen is  
zo kan ik U al evenmin beschrijven.

Maar 'k weet dat Gij hier zijt,  
in mij,  
wakkere aanwezigheid van liefde  
die mij geheel omvat.

Met gans mijn wezen  
rust ik in Uw hand  
en weet :  
In U slechts is mijn rust.

Wanneer gij blijde zijt,  
schouw dan diep in uw hart,  
en gij zult zien dat  
enkel wat u smart gegeven heeft  
ook vreugde brengt.

Gibran.

Rouwleiding E. Vuylsteke, Avelgem  
Drukk. D. Allegaert, Ingooigem