

"Ik behoor aan de Heer, zegt mijn hart,
Hij blijft mijn vertrouwen.
Goed is het, in stilte, op redding
van de Heer te wachten." (Klaaglied, 3)



Bewaar in uw gedachtenis

MEVROUW

Alice VERGHEYNST

weduwe van de heer Willy Serexhe

geboren te Berchem Vl. op 13 januari 1911
en godvruchtig overleden te Kluisbergen
op 20 oktober 1992
gesterkt door het ziekensacrament.

Voor sommige mensen wordt het sterven wel eens
een bevrijding uit lijden en aftakeling genoemd.
Ook voor Alice was het goed dat het hele ster-
vensproces niet langer duurde. De laatste maan-
den van haar leven immers, had een ongeneeslijke
kwaal onverbiddelijk toegeslagen. Al vergiste zich
iedereen in haar leeftijd, toch werd haar fris en nog
jong voorkomen zeer snel ondermijnd.

Eenvoud en goedhartigheid sierden haar karakter.
Een zachte en stille natuur die er niet op uit was
veel contacten met andere mensen op te bouwen.
Haar regelmatig gebed getuigde van een gelovi-
ge ingesteldheid, ook al trad zij met haar levens-
overtuiging niet zo dikwijls uitdrukkelijk naar
buiten. God weet wat er in een mensenhart om-
gaat. Hij is een Vader voor al wie op Hem ver-
trouwt.

Beste familieleden, gij weet dat ik zo deugddoend
kon genieten van een familiaal samenzijn. Het was
goed dat ik de laatste jaren opnieuw dicht bij u
mocht vertoeven. Een grote troost vooral mocht ik
ondervinden in het vervullen van mijn vurige wens:
thuis te mogen sterven. Uw goede zorgen en
attenties hebben dit mogelijk gemaakt.
Ik dank allen van wie ik ooit goedheid mocht
ondervinden.

De familie dankt u van harte
voor uw medeleven.

