

Wees dus altijd bereid want gij kent dag noch uur ...



Vroom aandenken aan
MEVROUW

Clementine VERHAEGEN

weduwe van de Heer Jules DE SCHEPPER

geboren te Wetteren op 16 september 1912 en plots
overleden te Melle op 13 maart 1989.

—

Germain en Jeanine De Pelsemaeker-
De Schepper,

Rony en Ingrid De Pelsmaeker-De Groote en Lynn,
De families Verhaegen, De Schepper, Bossaert en
Teerlinck,

**danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en uw gebed.**

'n Beetje
sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

