

"In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen".

Tot gemeenschap geroepen met Christus in lijden en verrijzenis ging over naar Eeuwig Leven bij de Heer



## Camille, Ghislain VAN WAEYENBERG

echtgenoot van **Denise DENOZE**

Geboren te Zandbergen op 3 januari 1914 en godvruchtig overleden te Zottegem op 27 augustus 1983, gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Penningmeester van de mijnwerkersbond Zandbergen-Grimminge.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Lid van de H. Barbara.

Vanaf zijn vervroegd pensioen heeft Ghislain van jaar tot jaar meer en meer dag en nacht geworsteld met de gevolgen van zijn beroepsziekte : een onuitsprekelijke lastige en lange kruisweg met inzinkingen, moedeloosheid, nijpende doodsangst en dan weer opstaan. Onvoorstelbaar is het verdriet, de machteloosheid en de opstandigheid die hem soms overvielen, maar anderzijds weer die sterke hoop om te blijven leven en die volgzzaamheid als dankbaar wederwoord voor zoveel toewijding en liefdevolle nabijheid van vrouw en kinderen. Slapeloze nachten achtereen en lange uren van onmacht heeft hij de Heer bestormd met vragen : "Hoe zo-liets toelaten ? Heer, waar zijt Gij nu ?". In gebed en H. Communie kwam Jezus hem dichtbij. In gelovig vertrouwen hoorde hij : "Ik ben er ook nog voor u ; mijn kruis was ook zwaar, maar nu leef ik voor altijd ! Ook Gij zult bij mij zijn...". Hoe keerde hij telkens geestelijk

gesterkt terug uit het genadeoord Lourdes ? Daar leerde hij niet van kruis te verwisselen, hoe zwaar het zijne ook woog... En Jezus wees hem de weg naar het leven in dienende liefde over het kruis heen...

Dienstbaar had hij in het leven gestaan : veel werk van kindsbeen af thuis op de boerderij en zeer vlug in de koolmijnen, wat zijn levenslust niet verminderde. Waar hij kwam heerste er sfeer : geen vulgair, plat, brutaal plezier, maar hartelijke, spontane en oprechte gezelligheid en belangstelling en humor voor allen en alles om hem heen.

Hij voelde zich de koning te rijk, toen hij zijn jongens helpen kon bij de bouw van hun woonst. Hartelijk en eenvoudig ging hij om met kleine kinderen. Zijn hart bonsde mee met vreugde en verdriet in de steeds kleinere kring van mijnwerkers en hun familie. Anderen wou hij dat ook bijbrengen in zijn zorg voor de bond van mijnwerkers.

Was hij graag thuis, hij bond niemand aan huis. Waar het mogelijk was ging hij zelf mee als bereidwillige chauffeur of als sportieve supporter

Dierbare echtgenote, ik kan mijn geluk en mijn dank niet genoeg uitdrukken, dat jij altijd en overal bij mij was met goedheid en groot begrip.

Kinderen en kleinkinderen hartelijk dank, omdat ik in alle omstandigheden ongevraagd op u kon rekenen. Blijft moeder en elkaar steunen in de levensstrijd tot geluk van onze kleinkinderen.

Familieleden en vrienden, vaartwel en tot weerziens.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families VAN WAEYENBERG, DENOZE, CIETERS en SMITH danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.

Drukkerij F. DE SAEDELEER - Peperstraat  
Begravenissen R. Galle - N:nove