



Dankbare herinnering aan

M E V R O U W

Jeanne VAN WAEYENBERG

weduwe van Bartholomeus TOMMEN

geboren te St. Jans-Molenbeek op
2 juli 1919 en godvruchtig overleden
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te
Geraardsbergen op 21 juni 1994, gesterkt
door de H. Sacramenten der Zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.*

*En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.*

Felix Timmermans.

De families :

VAN WAEYENBERG, TOMMEN,
VERMAEREN, BOSCH en
ANDRIES
danken U voor uw blijken van
medevoelen en gebed.

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50