



In Gods vrede ruste

DE HEER

NORBERT VAN WAEYENBERG

echtgenoot van Mevrouw

MARGRIET VAN DER HOEVEN

geboren te St Antelinckx, 26 februari 1929
en schieijk overleden te Denderhoutem
op 21 oktober 1972

gezalfd met het H. Oliesel "in extremis."

"Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe." Deze woorden uit de H. Schrift geven ons hoop en vertroouwen in het plotseling heengaan van onze dierbare echtgenoot en vader. Wij zijn er allemaal diep loor geschokt maar in een geloofvol overgave weten wij dat hij ons nabij blijft in heel andere aanwezigheid.

Ons vader stond bekend als man met een open en ontvankelijk gemoed. Hij kon de handen uit de mouwen steken om de mensen te helpen op materieel of administratief gebied. Zij die hem van dichtbij hebben gekend, hebben mogen ervaren dat dit bij hem gedragen werd van uit zijn visie op het kristen zijn.

Hij had wel veel over voor zijn vrouw met wie hij enkele jaren een gelukkig huwelijkleven heeft gekend. Hij was fier op zijn kinderen en zeer bezorgd om hun opvoeding en hun toekomst. Zij kunnen hem geen schoner gebed aanbieder, dan door in 't leven hun beste te doen en hun moeder te steunen.

Zijn echtgenote en kinderen zullen hem in hun hart dankbaar blijven gedenken. Ook zijn zuster en familie zullen hem genegen blijven. Tot God, onze Vader, Hij die alleen weg weet met dit droeve afscheid, bidden wij vol vertroouwen: "Geef aan onze dierbare vader uw eeuwige vrede"!

De familiën:

VAN WAEYENBERG,
VAN DER HOEVEN,
FERMON,
DE WINTER

DANKEN

drinken voor uw bliken van deelneming en gebed

Druk. Scheerlinck Denderhoutem