

Bewaart in uw hart het aandenken van deze die U bemind heeft en vergeet haar niet in uw gebeden.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Alice VAN WAEYENBERGE

echtgenote van Mijnheer
Joseph DE SMET

geboren te Sint-Martens-Lierde op 4 april 1894 en
godvruchtig na een langdurige ziekte overleden te
Gent op 25 augustus 1961.

Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De duurzame Overledene was in de volle zin van het woord, een vurige kristene die overal, door woorden en werken, haar geloof beled; een voorbeeldige echtgenote, een moeder naar Gods hart en rijk aan deugden.

Vijand van listen en bedrog, wandelde zij steeds in de gerechtigheid. Haar dienstwilligheid voor eenieder, haar hartelijk medelijden voor de armen strekte tot voorbeeld van haar medeburgers. Recht en open van aard, vreedzaam en goedwillig, onberispelijk in haar handel en wandel, verwierf zij de achting en genegenheid van allen die met haar omgingen. Met stichtende onderwerping aan de wil des Heren, verdroeg zij de ongemakken van een onverbiddelijke ziekte: met wonderbare kalmte, geloof en betrouwen zag zij de dood te gemoet, wel overtuigd dat zij voor haar de overgang was tot een beter en onvergankelijk leven.

Bemide Echtgenoot, lange jaren hebben wij hier met elkander gelukkig geweest: eens zien wij elkander weder, om nooit meer gescheiden te worden. Lieve Kinderen en Kleinkinderen, mijn vreugde en mijn kroon, vergeet de lessen van moeder niet: eert vader, weest zijn steun en troost en legt U de plicht op voor zijn zielerust te bidden. Broeders en Zusters, vaartwel en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De familiën VAN WAEYENBERGE,
DE SMET,
VAN DEN BOSSCHE,
VAN ELSUWE.

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U.