



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

Anna, Maria VAN WAEYENBERGE

echtgenote van **Albert BAGUET.**

Zij werd geboren te Nederbrakel op 10 juli 1912 en overleed godvruchtig in het Rustoord « Najaarszon » te Brakel op dinsdag 21 mei 1991, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

« De geduldige mens draagt zijn leed tot het ogenblik gekomen is waarop de vreugde voor hem openbloeit ». (Sir. 1,23)

Enkele dagen na het feest van Pinksteren, waar God zijn H. Geest naar de mensen heeft gezonden, is Anna de weg gegaan naar de Heer. Zij is naar de hemel opgestegen, naar de plaats die Jezus voor haar had bereid, wanneer Hij zelf naar zijn Vader was teruggekeerd. Dit was dan ook haar geloof van waaruit ze leefde.

Mogen wij onze handen in de Uwe leggen, Heer, en sprakeloos als we zijn met al onze pijn geloven dat haar leven - ons ontnomen - geboren is in Uw hand.

Je had een groot hart waaruit je de liefde kon putten om zorgzaam te zijn voor je man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Zoals God ons in Zijn handen geborgen houdt, hebt gij met uw handen, de zorgen en de pijn van ons allen gedragen.

Ge hebt ons getoond hoe zacht, mild en beschermend de ene mens voor de andere kan zijn. Daarom zijn we dankbaar, omdat je ons dat alles geleerd en voorgedaan hebt.

Goddelijke Vader, bekroon dit leven van eenvoudige dienstbaarheid met uw onnoemelijke liefde. Dierbare echtgenoot, dank voor de jaren van geluk en liefde, ook voor deze van zorgen en kommer. Dank voor uw nietsaflatende zorg. Nu is mijn taak af en moet ik mijn eenzame reis verder zetten. Ik zal geduldig wachten tot wij eens verenigd zullen zijn om onze tocht in eeuwigheid verder te zetten.

Lieve kinderen, klein- en achterkleinkinderen, dank voor jullie genegenheid en goede zorgen. Draag ze nu over op vader, dan zal de scheiding draaglijker worden voor hem.

Dierbare familie en vrienden, afscheid nemen van dit leven is moeilijk, maar in liefde en genegenheid elkaar steunen is een opgave die de moeite waard is. Gedenk mij in uw gebed tot de Hemelse Vader.

Namis in het Rustoord « Najaarzon »
op zondag 23 juni om 10.30 uur.

De families VAN WAEYENBERGHE, BAGUET,
VAN DE VIJVER en DE VOS,
danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel