

†

Dankend om dit schone leven, heeft de Heer naar het Vaderhuis teruggeroepen de ziel van :

MEVROUW

Bertha VAN WAEYENBERGE

weduwe van de heer **René Meuleneire**

geboren te Scheldewindeke op 17 juni 1909 en godvruchtig overleden te Zottegem in het A. Z. St-Elisabeth op 8 januari 1994, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken. Lid van de Kristelijke Gepensioneerdenvond - Bond Grote en Jonge Gezinnen - en K.A.V. Erwetegem.

Om uw vroom gebed en kristelijke deelneming
DANKEN U :

de families : VAN WAEYENBERGE, MEULENEIRE,
VERMASSEN en VAN CROMBRUGGE.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk van St-Pietersbanden te Erwetegem, op donderdag 3 februari 1994 om 19 uur 30.

Een zorgzaam leven is afgesloten. Bertha heeft van jongsaf hard moeten werken. In de harde jaren rond de tweede wereldoorlog was het een dagelijkse bekommernis te voorzien in het nodige voor haar zeer groot gezin.

Tussendoor vond ze nog de tijd om steeds tot helpen bereid te zijn. Bij hoeveel zieke en stervenden heeft ze niet gewaakt en ze verzorgd ? Ze werd door haar kinderen en door eenieder geacht en geerd om haar zeer schone medemenselijkheid.

Tegenslagen zijn ook haar niet bespaard gebleven. Moedig heeft ze zich er doorheen gewerkt dank zij haar grote wilskracht.

Als een sterke vrouw, met een goede gezondheid heeft ze haar echtgenoot René thuis verzorgd en hem zo een schone oude dag kunnen geven. Voor dit alles heeft ze veel steun gehaald uit haar geloof. Ze was een vroom biddende vrouw. Haar plotse opname in het ziekenhuis heeft velen verrast. Niet-tegenstaande alle medische hulp en zorg is ze nu toch zacht, zonder doodstrijd van ons weggegaan.

Ze laat een lege plaats na in haar gezin, in buurt en vriendenkring, in de onderscheiden bonden waarvan ze lid was, bij zovelen die haar graag in hun midden hadden.

Moge zij door de Heer nu mild beloond worden voor het vele schone en goede dat ze in haar lang leven heeft gerealiseerd.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 09 / 360 38 58