

*Ik verlaat diegene die ik bemin  
en vervoeg diegene die ik heb bemind.*



Dankbare herinnering aan  
MEVROUW  
Clara VAN WAEYENBERGE  
weduwe van  
de heer Joseph LATEUR

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 8 januari 1915 en godvruchtig overleden in de Residentie "De Vlamme" te Erwetegem op 26 mei 2001, gesterkt door de H. Sacramenten.

—  
Namis op maandag 18 juni om 18.45 uur.

*Tussen je frele vingers een rozenkrans  
je gezicht zo vredig  
je bent nu aan de overkant  
vrij van verdriet en pijn  
bij hen waar je zo graag wilde zijn  
waar een helder licht je zal ontvangen  
Gods liefde je zal omarmen.*

—  
De families  
Van Waeyenberge, Lateur,  
Haegeman en Cildom  
danken u voor uw medeleven.