

Er is maar één geluk voor de mens :
zijn volle maat te geven. (P. Claudel).

Julia VAN DAMME, zijn echtgenote,

Paul en Marie-José

VAN WAEYENBERGE - TORREKENS

en kinderen Dirk en Kurt,

Etienne en Rita

LION - VAN WAEYENBERGE

en kinderen Véronique en Dominique,

zijn kinderen en kleinkinderen.

De families VAN WAEYENBERGE,

VAN DIJCKE, VAN DAMME en

D'HOKER,

danken U voor uw medevoelen en gebed

bij het heengaan naar het Vaderhuis van

Jozef VAN WAEYENBERGE

geboren te St.-Maria-Oudenhove,

op 19 januari 1922

en godvruchtig overleden te Ronse,

op 8 april 1982,

in het Burgerlijk Hospitaal.

Gesterkt door de HH. Sakramenten

der Zieken.

Niets beter dan de verzen die Jozef met
zijn Parochiaal Zangkoor kon zingen, rijperen
zijn levensgang als geëngageerd Christen :

« Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden,

de vrede en de strijd,

de dagen en de nachten,

de honger en de dorst,

de vragen en de angsten,

de kommer en de koorts ».

Met rotsvast Geloof en ondanks het lijden
hem vele jaren teisterde, zette hij zich in
voor de mens en in het bijzonder voor zijn
dorp en parochie-gemeenschap. Een taak die
hij met de steun van zijn lieve echtgenote,
kinderen en vele vrienden mocht volbrengen
tot in het stervensuur.

Moge Sint Jozef, zijn patroonheilige, die hij
in zijn pijnen aanriep voor een goede dood,
hem voorspreken bij de Heer.