

Eer de geneesheer omdat gij hem nodig hebt, en ook omdat de Allerhoogste hem geschapen heeft om u in uw ziekten en krankheden te genezen.

Eccl. 38



BID VOOR DE ZIEL VAN  
HEER

### **Jozef-Hector Van Waeyenberge**

Dokter in de geneeskunde  
zoon van wijlen

Frans en Leonie Van Den Bossche

geboren te St.-Martens-Lierde de 30 oktober 1888  
en aldaar schielijk in de Heer ontslapen de 17 mei  
1962. Versterkt door de laatste troostmiddelen  
onzer Moeder de H. Kerk.

---

Zijn grote goedheid, zijn vriendelijkheid en welwillendheid verwierven hem de achting en de genegenheid van eenieder. Nooit weigerde hij de arme wat zij hem vroegen: nooit deed hij de ogen dicht voor de behoeften der zwakken en der kleinen. De liefde tot de behoeftigen en de armen is trouwens de waarborg der zaligheid en de vergiffenis der zonden. Job. 30 H. Cheys.

De mens wikt en God beschikt. De engel des doods, helaas, heeft mij weggerukt en ik sta voor het aanschijn van de eeuwige Rechter! Dat God mijne ziel barmhartig weze!

Wij beminden hem gedurende zijn leven: vergeten wij hem niet na zijn dood. H. Cheys.

Beminde broeders en zusters, dank voor uw liefde en genegenheid. Ik verlaat U, wees mij in-

dachtig in uwe gebeden, gij vooral mijn zuster de Heer toegewijd.

Hart van Jezus, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)



De familiën VAN WAEYENBERGE  
VAN DEN BOSSCHE

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U.

---

Drukk. DE VOS.