

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

## Irma Van Waeyenberge

echtgenote van Mijnheer

**Arthur VAN TWEMBEKE**

geboren te Nederbrakel,

de 9 september 1905 en er godvruchtig overleden,

de 30 maart 1956,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

« Ons past het, o Heer, U altijd dank te zeggen in Wien voor ons de hoop op een gelukzalige verrijzenis is opgegaan, zodat zij die door de zekerheid van een onvermijdelijke dood bedroefd worden, door de belofte der toekomstige onsterfelijkheid getroost worden ».

Prefatie voor overledenen.

Dat was de taak van haar leven : rusteloze werkzaamheid om geen tijd te verliezen ; gewetensvol werk met het inzicht alles goed te doen ; graag verricht werk om haar gezinslast te maken tot een zegen.

De duurzame overledene is heengegaan op Goede Vrijdag, nadat ze op stichtende wijze O. L. Heer had ontvangen. Haar grote hoop bleef altijd op de Heer gevestigd en in zijn dienst aanvaardde ze een talrijk huisgezin. Haar loon weze daarom groot in de Hemel.

Duurbare echtgenoot en kinderen. ik begrijp uw droefheid; mijn heengaan was vroegtijdig. Aanvaarden we Gods wil. Ik vertrouwd vooral op U mijn echtgenoot en de ouderen onzer kinderen opdat gij allen door woord en voorbeeld de gelukkige en kristelijke geest in ons huisgezin zoudt voortzetten.

Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Ned.

Mijnheer Arthur VAN TWEMBEKE, kinderen en kleinkinderen ;  
Mevrouw Weduwe Gustaaf VAN WAEYENBERGE-SPITAELS ;  
De Familiën VAN WAEYENBERGE, VAN TWEMBEKE,  
SPITAELS en SCHAMP,

zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,  
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.