

*'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer,  
hebt laten wonen bij de mensen.'*

Ps. 84.

†

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Juliette VAN WAEYENBERGE**

echtgenote van de Heer

Albert Jules DE MULDER

Geboren te Steenhuize op 26 januari 1920  
en er overleden op 23 augustus 1996,  
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

---

De dood laat ons niet los. Terwijl wij in de avond-  
stilte van deze oogstmaand de rozenkrans aan het  
bidden waren voor één van onze dierbaren van de  
parochie, werden wij alweer opgeschrikt ditmaal  
door het plotse overlijden van onze lieve tante  
Juliette.

Bij haar val tegen de kast enkele dagen ervoor had  
niemand durven vermoeden dat dit onschuldig  
ongelukje haar zo fataal zou zijn geworden en  
terwijl wij met de jongsten uit de familie nog aan  
het genieten waren van de laatste vakantiedagen,  
maakte zij in de armen van haar dierbare man, de  
reis naar de eeuwigheid.

Samen met haar echgenoot Jules, haar familie,  
buren en kennissen stonden wij sprakeloos rond  
haar gestorven lichaam, alsof de dood haar ons zo  
ontstolen had. Een zeer geliefde vrouw is ons  
opnieuw te vroeg ontvallen.

Haar goedheid en haar liefde voor de mensen was  
groot. Afkomstig uit een groot gezin besepte zij  
maar al te goed dat leven geven is en zich inzetten  
voor anderen. Uit plichtsbesef voor haar familie  
hield zij in het ouderlijk huis op de Plaats de  
herberg verder open en oefende jarenlang met  
liefde haar beroep van haarkapster uit.

Niets was haar teveel en blij om de flinke kinderen  
van haar zuster die bij haar inwoonden, gaf zij hen  
als een goede pleegmoeder de geborgenheid van  
een gelukkige thuis.

Net als een echte moeder was zij fier op haar  
pleegkinderen en gelukkig hun kinderen en  
kleinkinderen te mogen zien opgroeien in  
voorspoed en welvaart.

Zelf had zij intussen haar grote liefde gevonden bij  
haar man Jules met wie zij de voorbije jaren in het  
mooie huis dat hij voor haar had gebouwd, zeer  
gelukkige en rustige jaren mocht ondervinden.

Dankbaar bewaren wij de gouden stralen van haar  
leven. Wij treuren om haar plotse heengaan, maar  
weten dat O. L. Heer haar gastvrij heeft ontvangen  
om alles wat zij aan ons heeft gegeven.

O. L. Vrouw Hemelvaart, bid voor ons.

---

De families

VAN WAEYENBERGE - DE MULDER

NICA - VAN AUDENHOVE

danken U voor de blijken van medeleven.