

Vroom aandenken aan

Mevr. Van Waeyenberge Lucienne, Maria, Denise

echtgenote Du Ville Frans

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 23 maart 1931
en overleden in het A.Z. Jette op 29 maart 1982

*Van jou die ons de eerste liefde gaf,
van jou die ons beminde
nog voor we op aard' bestonden
en voor we lopen konden,
van jou hebben we 't woord geleerd
't was «moeder»*

*En later, toen we begrepen
hoeveel we van je hielden
hoe je ons leerde leven
en liefde leerde geven,
hebben we getracht uw voorbeeld
na te volgen met als beeld
voor ogen, jou, O moeder.
En nu de dag is aangebroken
dat je weg bent uit ons midden
en we niet meer naar je kijken kunnen,
wees dan gerust,
ondanks onze vele tranen zal ons verdriet
jouw naam blijven eren in gebed, gesprek en lied.
Jouw naam zal blijven leven «MA!»*

Teerbemide echtgenoot, hoe gaarne was ik nog bij u
en bij de kinderen gebleven.
Ik wacht U op voor het onafscheidelijk samenzijn
bij de Heer.

Lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn grote
schat, houdt de gedachtenis van uw moeder in ere.
Omringt vader met kinderlijke genegenheid zodat ik voor
hem in u voortleef.

Vader, moeder, schoonmoeder, broers en zusters,
schoonbroers en schoonzusters, heb dank voor alles
waarmee U mij hebt omringd tijdens mijn leven.
Ik blijf u volgen bij de Heer en zijn milde zegen over u
afsmeken.

De Heer Du Ville Frans,
De Heer en Mevr. Florent Van Waeyenberge-Kiekens,
Mevrouw Eugene Du Ville (†) - De Sterck,
Lut, William, Gerda, Jos, Lieve, Daniël, Luc,
Chantal en Kris.
danken U voor uw medeleven.