

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS ! Amen.

†

Bid voor de ziel

van  
**MARIE VAN WAEYENBERGE**

echtgenoot van  
**ALFONS LIMPENS**

geboren te Nederbrakel, den 4 December 1872. en  
er godvruchtig overleden den 29 April 1946  
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden'

→:†:←

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon... Ik ben in 't liden geweest en al mijn krachten ontvielen mij... Doch, gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied. Dat zijn heilige Naam gezegend zij.

De duurzame overledene was een vrouw die haar brood in ledigheid niet heeft geëten maar die uitgemunt heeft door haar werkzaamheid en haar bezorgdheid. Het geluk van haar echtgenoot en kinderen lag haar hoogst ter harte. Zij was een voorbeeldige kristene, een vrouw van vast geloof en met een groot vertrouwen op de goddelijke Voorzienigheid die den moed heeft gehad met kleine middelen een talrijk kroost op te voeden. Hare kinderen waren haar troost in het leven, haar gerustheid op haar sterfbed en zij zullen schitteren als parelen in haar kroon van den Hemel.

Bemindde echtgenoot, duurzame kinderen, ik verlaat dit aardsche leven om naar een beter leven over te gaan: Hebt dank voor uw liefde en genegenheid. Blijft voor elkander een steun en een troost en weest mijner indachtig in uwe gebeden.

De 4 akten,

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O, Surdiacourt

Mijnheer Alfons LIMPENS, kinderen en kleinkinderen :  
De Familiën VAN WAEYENBERGE-LIMPENS ;

BEDANKEN U voor de blijken van genegenheid  
in den rouw die hun komt te treffen.