

*Begrafenis: Overboelare
7-4-93 om 10 u*

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God
zijn vriendschap en liefde geven.



Vrome gedachtenis aan
mevrouw

Marie-Rosalie Van Wayenberge

echtgenote van de heer
Bernard Baudisco

geboren te St.-Maria-Lierde
op 17 oktober 1911
en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 1 april 1993,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Met oprechte dank voor uw aanwezigheid
uw medevoelen in hun rouw
uw steun door uw gebed

De families

Van Wayenberge, Baudisco,
Lefebvre en Gyselincx

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Funerarium V.D. Driessche, Ger. T. 054 - 41 28 50

Onopvallend, eenvoudig en immer werkend
voor haar gezin, zo mogen wij het leven
van Marie tekenen. Zoals heel wat mensen
van haar tijd heeft zij als kind hard ge-
werkt op de boerderij. Zij vond haar groot-
ste vreugde in de kleine dingen en in de
regelmaat van elke dag.

Zij bleef gespaard van het grote lijden tot
ongeveer haar oude dag. Pas dan kwam
het brutaal en heel snel zich aanmelden.
Met de beste zorgen omgeven en de spon-
tane kinderlijke genegenheid van haar
achterkleinkind heeft zij moedig dit lijden
verdragen. Vanuit haar geloof en ver-
trouwen in de Schepper van hemel en aarde
bleef zij moedig en tevreden.

Moge de Paasvreugde reeds nu haar deel
zijn en moge zij nu rust en vrede vinden
na al haar zwoegen.

Heb dank mijn lieve dochter, geen enkele
moeite of inspanning was teveel om mij te
komen bezoeken en verzorgen. Samen met
uw gezin hebt u het mogelijk gemaakt dat
ik ondanks mijn lijden een mooie oude dag
heb gekregen. Ik weet zeker dat jullie nu
ook even goed zorg zullen dragen voor
vader.

Moge Onze Lieve Vrouw van Lourdes jullie
gezin beschermen.