

Waakt en bidt want de Heer komt gelijk een dief in de nacht.

Tot vroom aandenken aan de ziel van
DE HEER

Octaaf Jozef Van Waeyenberge

weduwnaar van Mevrouw

Bertha De Pourcq

geboren te St-Martens-Lierde, op 7 maart 1892
en tot de vreugde van het Vaderhuis terug-
gekeerd te St-Martens-Lierde, op 7 novem-
ber 1973, gesterkt door het sakrament van de
zieken en de apostolische zegen.



De families

VAN WAEYENBERGE, DE POURCQ,
VAN DEN BOSSCHE en NOTEBAERT,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

Het leven van deze duurzame afgestorvene is gekenmerkt door noeste arbeid, die gepaard gaande met zijn rijke ondervinding, volledig ten goede kwam aan zijn geliefd gezin en zijn gewaardeerd bedrijf.

De dood van zijn doorbrave echtgenote was voor hem een ongeneesbare wonde. Innerlijk leed hij om die onvervangbare afwezigheid; uiterlijk gaf hij niet toe; de sterke en trotse boer bleef zorgzaam voor de zijnen, trouw aan de grond en aan zijn veestapel, die hij met de dag zag toenemen. Hij ging groot op de welgelukte oogst en de uitbreiding van het bedrijf. Alhoewel zijn krachten afnamen, toch wou hij nog van geen rust weten, tot de Heer van het leven hem nu riep tot de eeuwige rust.

Stil en onverwacht is hij heengegaan, zonder nog een woord te kunnen spreken tot zijn kinderen en kleinkinderen. Doch heeft de Heer zijn grote wens vervuld: « nooit maar voor de zijnen een last te worden ».

Vader, wij hadden het zo heel anders gewild! Gods heilige Wil is geschied en wij aanvaarden deze beproeving uit Gods Vaderlijke handen. Zoals Gij veel voor moeder hebt gebeden in de Zondagmis, zo zullen wij, uw kinderen, kleinkinderen en familie, nu met dezelfde trouw aan de Zondagmis voor U beiden bidden, opdat Gij samen voor ons de beste voorsprekers zoudt worden in ons aller Vaderhuis.

De Heer geve hem de eeuwige rust!