

Veel jaren lang de wereld door het raam bekijken, en toch een glimlach door de dagen weven: zo blijft zijn beeld in onze ogen staan.



Gedenk in uw vroom gebed
de heer

René Van Waeyenberghe

weduwnaar van mevrouw
Maria Van der Stricht

geboren te St.-Maria-Lierde op 20 mei 1909
en godvruchtig overleden in het Rusthuis
H. Hart te Geraardsbergen op 12 januari
1992, gesterkt door de HH. Sakramenten
der Zieken.

Oud-strijder 1940 - 45

Het sterven van een mens hoort bij het leven. Niemand is op de wereld gekomen om te blijven. Wij vertrouwen René toe aan de barmhartige liefde van God. Wij kijken op naar het kruis van Jezus Christus en leren daar dat de dood een onmenselijk gebeuren is. God wil niet de dood van de mens, maar dat hij leeft.

René is zacht heengegaan, haast ongemerkt. zoals hij geleefd heeft. zo is hij gestorven.

Hij was een eenvoudige man, een harde werker en bezorgd om het geluk van zijn gezin. Samen met zijn echtgenote heeft hij vele gelukkige jaren gekend. Maar toen zij enkele jaren geleden overleed, heeft hij zijn intrek genomen in de geborgenheid van het rusthuis. Toch bleef hij een vriendelijke man voor alle mensen die hij in zijn leven ontmoet heeft.

Nu vertrouwen we vader toe aan de Liefde van de Heer. Hij weet dat er in het hart van de mens aan goedheid leeft. Hij belooft het goede in overvloed.

Wij vragen U, laat hem delen in de verrijzenis van Jezus Christus.

Beste familie en vrienden, gij waart mijn vreugde en troost. Dat mocht ik ondervinden en waarderen in mijn oude dag. Met moeder nu verenigd bij de Heer, blijf ik voor u allen bidden. Dank voor uw vriendschap en voor de gebeden waarmee gij mij zult gedenken. H. Barbara, patrones van de mijnwerkers, bid voor mij.

De families

Van Waeyenberghe, Van der Stricht
Meulenijzer en Van Vijle

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Drukkerij De Vos-François, Overboelare