

†

DE HEER

Richard VAN WAEYENBERGE

echtgenoot van Rachel IMMEGEERS

geboren te Balegem op 23 juni 1914 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem op 1 augustus 1988,
gesterkt door de Heilige Sacramenten en
de Pauselijke Zegen.

Oud-strijder 1940-45

Mevrouw Rachel IMMEGEERS,
kinderen en kleinkinderen, danken
U voor de blijken van genegenheid.

« Komt allen tot mij die uitgeput zijn en
onder lasten gebukt en ik zal u rust en
verlichting schenken. »

Deze woorden van Jezus zijn voor ons
een troost nu vader van ons is heen-
gegaan.

Hij was een goede echtgenoot en lieve
vader. Met liefde heeft hij gewerkt en
gezorgd voor zijn gezin, gelukkig om zijn
kinderen en kleinkinderen. De last van
het ouder worden en ziekte heeft hij ge-
duldig gedragen. Hij was zo dankbaar om
de genegenheid en de zorgen waarmee
wij hem mochten omringen en bijstaan.

Goede God, moge Richard, die in U ge-
loofde en op U vertrouwde, nu leven bij
U en wat hij voor ons geweest is op
aarde, het nu zijn voor ons van uit de
hemel, wij blijven met hem verenigd in
het gebed.

Begr.-Fun. A. Van Herpe - Scheldewindeke