

« Het leek een eindeloze zomer.
Wij dachten aan de winter niet,
tot God haar riep uit aardse dromen
om eeuwig in het land te wonen
waar nimmer plaats is voor verdriet ».

(L.V.)



DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Rita, Bertha, Camilla
VAN WAEYENBERGE

echtgenote van de Heer Etienne LION,

geboren te Zottegem op 20 december 1950
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 1 juli 1986,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lieve echtgenote, lieve mama,
te vroeg zijt gij van ons heengegaan, in
de rijke zomertijd van ons leven.
De ziekte kwam onverwacht.
Het afscheid hebt gij in volle overgave
gedragen. Voor allen die U liefhebben is
het wel uitzonderlijk zwaar.
Ons hart wordt stil, van herinneringen vol.

Ons verdriet wordt dankbaar om al de rijke
gaven die gij ons hebt geschonken. Waar
halen wij nu de sterkte om uw heengaan
te verwerken ?

Lieve echtgenote, lieve mama, schenk ons
uw sterkte en levensblijheid. Blijf ons lei-
den naar al het schone en het goede dat
gij steeds voor ons gedroomd hebt. We
weten het - gij zult ons zeggen :

« Ik heb u geleerd te leven volgens de
kristelijke principes. Hou dat verder zo -
gaaf en ongeschonden - Laat vriendschap
waarde hebben, zoals dat voor mij waarde-
vol was. Laat liefde en geloof een bindte-
ken zijn, zoals de binding die wij samen
ervaren.

Beste moeders, broers en zusters, familie
en vrienden, dank voor het geluk dat we
samen al die jaren kenden.

God zegene en beware u allen.

Maria, Moeder van de schone Liefde, bid
voor ons.

Om uw gebed en meeleven danken U
de families
VAN WAEYENBERGE, LION,
VAN DAMME, PIETERS.

Namis : zondag 27 juli 1986 om 8.30 u.

Oudenhoofse Boekhandel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel

