

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de Ziel

van

VICTOR VAN WAEYENBERGE

zoon van wijlen

VITAL en VIRGINIE DE ROE

geboren te Nederbrakel, den 1 October 1866, en
er overleden, den 11 Februari 1947.

Gezalfd met de H. Olie.

Hooge jaren heb ik bereikt en toch zijn mijn dagen voorbij als een schaduw. — Gelukkig die zegen mag: Heer, ik heb alles volbracht wat Gij mij bevolen hebt, met betrouwen geef ik mijne ziel in uwe handen.

Wij zijn allen vreemdelingen en reizigers op de aarde gelijk onze voorouders het geweest zijn. Gelukkig de mensch die verduldig de beproevingen doorstaat; want na de beproeving zal God hem de kroon schenken die Hij beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen.

Uit de diepten mijner ellenden heb ik geroepen tot U, o Heer: want ik weet dat Gij barmhartig zitt. (De Profundis)

En nu, o Heer, behandel mij volgens uw goeddenken, en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde, want het is mij voordeeltiger te sterven dan nog langer te leven. (Tob 3, 6)

Duurbare Familie, God vergelde u de liefde die gij mij betoond hebt en de zorgen waarmede gij mij omringd hebt gedurende mijn ziekte. Blijft mijner verder indachtig in uwe dagelijksche gebeden.

Jezus, Maria, Jozef!

(7 j. afl.)

De vier akten,

(12 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe .O Surdiacourt

De Familiën VAN WAEYENBERGE-DE ROE:

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun dier-
bare afgestorvene.

Danken U van harte.