

« Uw hand heeft mij geschapen
getrokken uit het niet
en, nu ben ik ontslapen
na 's werelds lang verdriet.
Gedenk, o goede Vader,
uw schepsel nu
ik kom U biddend nader :
'k gelove in U ».

(Guido Gezelle)

†

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert, Hector

VAN WAMBEKE

weduwnaar van

Mevrouw Anna MEERSCHAUT.

Geboren te Elst op 2 september 1898 en god-
vruchtig overleden te Zottegem op 22 januari
1985. Gesterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden.

Weggevoerde 1914-1918.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

In volle aanvaarding van Onze Vaders H. Wil
ontsliep Albert.

Geboren van vóór de eeuwwisseling, als
oudste zoon van een diep kristelijk gezin
van negen kinderen, werd vader reeds vanaf
zijn prille jeugd gekonfronteerd met de harde
werkelijkheid, kenmerkend voor die tijd. Meer
nog, als jongeling werd hij door de bezetter
weggevoerd. Bij zijn terugkeer in de geliefde
familiekring was Albert lichamelijk sterk ver-
zwakt maar in die tijd van ontberingen waren
in hem karaktertrekken ontwikkeld die bijble-
ven: moed, liefde voor de mensen en de

natuur, werklust als fijne kleermaker op maat,
en een onvoorstelbaar gevoel van rechtscha-
penheid. Vooral die laatste eigenschap werd
door eenieder die met hem in contact kwam
bijzonder sterk aangevoeld.

Na de stichting van een gezin werd zijn
leven in hoofzaak bepaald door de zorg voor
zijn echtgenote en de opvoeding van zijn kin-
deren. Zijn levensgezellin heeft gedurende 44
jaar lief en leed, doch vooral noeste arbeid
gedeeld. God alleen kent de offers die werden
gebracht opdat zijn kinderen het later goed
zouden hebben. In de avond van zijn leven
werden de beproevingen sterker vooral 't
verlies van moeder en zijn handicap voor
iemand die 't zo goed kon uitleggen.

Vader, nu uw immer bezorgde ogen gesloten
liggen, nu uw sterk hart is stilgevallen, nu
uw moegewerkte handen roerloos gevouwen
liggen staat uw beeld ons duidelijker voor
ogen.

Dierbare kinderen, familieleden en in 't bij-
zonder mijn zuster Lea, die mij ontelbare ma-
len belangloos heeft verzorgd en bezocht.
Velen dank en vergeet mij nu niet in uw
gebeden, zo zien we elkander eens weer in
't Vaderhuis.

Heer, geef ook hem de eeuwige rust !

Namis : zondag 3 februari 1985 om 9 u. 30.

De families VAN WAMBEKE, MEERSCHAUT,
DE LANGHE, KINDT,
danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel