

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Alma, Maria, Nathalie
VAN WAMBEKE

echtgenote van Mijnheer

OMER BAGUET

geboren te Michelbeke op 24 augustus 1891 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel op 8 maart 1965,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken, de H.

Kommunie en de Pauselijke Zegen

«in articulo mortis.»

Lid van de Bond van het H. Hart, van de Derde
Orde en van andere godvruchtige genootschappen.

O moeder, rijk aan deugd,
Gij waart ons aller vreugd..
Te midden waakzaam zorgen,
van in de vroege morgen,
waart gij op ons bedacht...
Rust nu ten hemel zacht.

Het aandenken van haar liefde tot ons, van haar
zorgen en ijver voor ons geluk doet ons tranen
storten, omdat zij ons op aarde ontnomen is. En
wenen wij over haar heengaan, 't is omdat wij ge-
voelen welk verlies wij ondergaan. Maar wij bewa-
ren in ons hart de zoete gedachtenis van haar deug-
den.

Wij zijn indachtig, o Heer, hoe goed ze was, hoe-
godvruchtig en heilig ze voor U leefde, hoe ze haar
sterkte en vertrouwen vond in het gebed, ook mid-
den het lijden dat haar niet gespaard is gebleven,
hoe goedhartig jegens allen en vooral jegens hen
die ze als moeder heeft bemind. Zij is de trouwe
echtgenote geweest vol toewijding voor de man, de
moeder die dag en nacht bezorgd was om het wel-
zijn van haar kinderen.

Mijn duurzame echtgenoot, lieve kinderen en klein-
kinderen, de kostelijkste schat die ik u nalaat is
uw kristelijke overtuiging en vurig geloof. Hebt
dank om uw bezorgdheid, om al uw bliken van
genegenheid God zegene U en beware U op uw
levensweg. Blijft samen met vader bidden voor de
zielerust van uw moeder.

H. Hart van Jezus, in wie ik altijd mijn vertrou-
wen heb gesteld, ontvang mij in uw eeuwige geluk.



De families

BAGUET,
VAN WAMBEKE,
DE BREMME,
DE PESSEMIER,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel