

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# CELESTE VAN WAMBEKE

echtgenote van Mijnheer

ACHIEL CAROBEL

geboren te Zegelsem, de 22 augustus 1890, en er godvruchtig overleden, de 21 augustus 1964, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken en de Pauselijke Zegen «in het stervensuur».

Gans onverwacht werd de duurzame overledene naar het Vaderhuis geroepen, alhoewel jarenlange ziekte haar elke verplaatsing en bezigheid verhinderden. Onverwacht nog, omdat ons stervensuur altijd onbekend blijft... «weest ook gij bereid, want gij kent noch dag, noch uur». (Mt. 25, 13)

Toch troosten wij ons bij de gedachte dat de Heer zelf die dag had uitverkozen om haar plotseling te verlossen uit al haar pinen en menselijke ellende: zij zou immers haar verjaardag vieren ! Waar kon zij dat beter dan in het hemels Vaderhuis en wel nadat zij hierop was voorbereid door bleicht- en H. Communieviering thuis, ter gelegenheid van het feest van Moeder Maria's Tenhemelopneming.

Weliswaar verliest de mens in moeder steeds het schoonste, het tederste en het beste van zijn aards bezit. Maar sterkend blijft voor ons haar voorbeeld van aanvaarding en berusting in het lijden, zodat wij nu gemakkelijker toch kunnen stamelen: «Heer, Uw heilige Wil geschiede!»

*Mijn duurzame echtgenoot*, naast God waart gij mijn steun en mijn troost, en veel van mijn lijden hebt gij verzacht door uw aanhoudende zorgen bij nacht als bij dag. Laat ons nu samen het offer brengen. Zoals de liefde ons geholpen heeft in het dragen van de beproeving, zo moge liefde en geloof voortaan uw troost en sterkte blijven.

*Geliefde kinderen*, ook gij hebt alles gedaan om nog wat zón in mijn leven te brengen en mij te helpen in mijn lijden en mijn onmacht: om u en uw offervaardige genegenheid dank ik God. Behoudt uw innige genegenheid onder elkaar, weest de troost van vader en moge uw vroom gebed mijn ontmoeting met de Heer vreugdevoller maken.

*Bemide kleinkinderen, broeders, zusters en familieleden*, in dankbaar gevoelen neem ik afscheid van U om het aangename dat gij ook in mijn leven hebt gebracht. Ik betrouw op uw aller gebed.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn toevlucht en mijn zaligheid !

---

Heer Achiel CAROBEL, *haar echtgenoot* ;

Heer en Mevrouw Etienne CAROBEL-HOEBEKE,  
Heer en Mevrouw Leonce CAROBEL-GABRIËLS,  
*haar kinderen* ;

Mejuffer Rosine CAROBEL,  
Jonge Heer Johan CAROBEL,  
Mejuffer Carine CAROBEL, *haar kleinkinderen* ;

De familiën VAN WAMBEKE, VAN DEN DRIESSCHE,  
CAROBEL en DE LANGHE ;

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE  
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.

---

Drukk. G. De Bleekere-De Cubber - Edelare