



Heer, geef eeuwige rust en vrede aan de Ziel
van Mevrouw

CELINA VAN WAMBEKE

echtgenote van Mijnheer
Jozef Van Melkebeke

geboren te St Goriks-Oudenhove, de 7 December 1891
en zachtjes in de Heer ontslapen te Strijpen, de 7 Sep-
tember 1955, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Broederschap van O. L. Vr. van Deinsbeke.

"Ten Paradijze geleiden u Gods engelen,, Zoals ze
geleefd heeft, eenvoudig en stil, is ze ook, toen God
haar riep, mee naar de hemel gegaan.

Zij was een doorgoede vrouw en een vrome, diepge-
lovige christene. Gans haar leven is ze een voorbeeld
geweest van christelijke deugdzaamheid, van levendig
geloof en van dienstvaardigheid voor de evenmens. Zij
betrachtte het goede overal en vervulde trouw haar
plichten van elke dag, dankbaar om iedere vreugde,
gelaten en onderworpen bij iedere smart.

Haar dood was als de avond van een schone zomer-
dag ; met de gerustheid der uitverkorenen sloot zij haar
ogen voor de aarde om met haar ziel op te vliegen het
Eeuwige Licht tegemoet.

Beminde echtgenoot, onderwerp U nederig aan Gods
heilige Wil. Gaarne was ik nog langer bij U gebleven.
De Heer heeft er anders over beschikt. Zijn heilige
Naam zij gezegend. Blijven wij verenigd door ons we-
derzijds gebed.

Duurbare familie en vrienden, voor ieder van ons
breekt eens het uur van scheiden aan. Gelukkig de
mens die steeds geleefd heeft naar Gods Wil en Wet.
Vaartwel, en bidt God voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Mijnheer Jozef VAN MELKEBEKE,

De families VAN WAMBEKE, VAN MELKEBEKE, VAN WAMBEKE
en WULLAERT,

BEDANKEN

voor de blijken van deelneming hen betoond in de diepe rouw die hen
heeft getroffen.