

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Celina VAN WAMBEKE

weduwe van Mijnheer Hector Baguet,

geboren te Michelbeke, de 6 Maart 1886
en aldaar godvruchtig overleden, de 11 Mei 1950,
voorzien van de H.H. Sacramenten.
Zij was lid van de Confrerie van de Zoete Naam
en van de wekelijkse kruisweg.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij
gelooft, ook al sterft hij, zal leven. Joh.

Heer, wij die haar beminden en nog zó nodig
hadden, vroegen U haar dagen te verlengen...
het heeft U echter behaagd haar tot U te roe-
pen.— Met gebroken hart bidden wij « Uw Hei-
lige Wil geschiede ».

Met eerbied denken wij terug aan deze chris-
tene echtgenote en moeder — Zij vond haar
vreugde in haar huishouden, waar zij, zich zelf
vergetend, bekommerd zorgde voor het welzijn
van haar zo vroeg ontvallen echtgenoot en ge-
liefde kinderen — dagelijks zag men haar ter
kerke gaan. Zij vond bij God steun en troost
in de beproevingen en in vereniging met de
lijdende Christus droeg zij haar ziekte en lij-
den op, om nu met Hem verheerlijkt het eeuwig
geluk te genieten.

Geliefde kinderen... ik weet hoe hard voor U
mijn heengaan is... richt uw ogen ten Hemel en
steunt op God. Uw moeder dankt U voor uw
liefdevolle zorgen — draagt het aandenken van
uw ouders in uw hart — volgt hun voorbeeld
na — helpt elkander en dat de band van het
gebed ons blijve verenigen. — Tot weerziens
in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d.)

Mijnheer en Mevrouw Valère VAN CAUWENBERGE-BAGUET en zoon Guy;

Mejuffre Adrienne BAGUET;

De familiën VAN WAMBEKE, BAGUET, DE PESSEMIER en DE BREMME

danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming.

Uitg. R. Taideman, Michelbeke.