

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Celine VAN WAMBEKE

weduwe van de Heer Emiel Van den Berghe,

geboren te Elst op 10 juli 1897 en schielijk overleden te Zwalm (Rozebeke) op 21 januari 1981, gezalfd met de H. Olie in extremis.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Met deze dierbare overledene verdwijnt een ingoed mens. Zij was tot in haar hoge ouderdom het hart van de familie. Voor ieder mens die haar benaderde had zij steeds een vriendelijk woord en een helpende hand. Zij verstond de kunst anderen te helpen in de grootste eenvoud. Is het daarom dat Celineke zo gelukkig was, zelfs in de grootste eenzaamheid?

Zij wist wat het leven was, zij heeft goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid gekend. Als diep gelovige vrouw heeft zij alles uit Gods hand aanvaard zonder te klagen maar met een sterk betrouwen op

de steun van het gebed. Nu bewaren wij in ons hart de levendige herinnering aan een moedig vrouwke dat bijna onopvallend door het leven is gegaan en precies daarom zo groot is geworden in de ogen van God en de mensen die haar van nabij hebben gekend.

Dierbare familie, van harte dank ik U voor al het goede dat gij mij gedurende mijn lang leven op aarde hebt geschonken. Ik voelde me altijd thuis bij broeders en zusters. Moge de goede God U allen zegenen in lengte van dagen en laten wij elkaar niet vergeten in onze dagelijkse gebeden.

De families

VAN WAMBEKE, VAN DEN BERGHE,
DE LANGHE, GLORIEUX,

**danken U oprecht voor de bliken
van kristelijke deelneming.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel