

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan
niets. Ps. 22



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Emiel Van Wambeke

echtgenoot van Mevrouw

Matia Van Cauwenberghe

geboren te Michelbeke de 6 februari 1890 en zachtjes
in de Heer ontslapen te Geraardsbergen de 31
maart 1964, voorzien van de laatste H.H Sakramenten

Goede mensen sterven immer te vroeg. Hoewel met
gebroken hart, danken wij de Heer omdat deze ingoe-
de man op onze levensweg werd geplaatst.

Zo stil en eenvoudig, zo diep en bewust als hij leef-
de is hij ook van ons weggegaan. Al wie hem kende
bewaart van hem het serene beeld van een eerlijk en
oprecht mens die steeds voor het goede uitkwam.

Bemide echtgenote, niets was te veel of te zwaar
als het mijn leed maar kon milderen. Ik dank U om uw
steun, uw hulp en uw trouwe liefde. Al is uw smart
nu mateloos groot om onze scheiding, toch smeeik ik
u : wees moedig en waak verder over al onze kinde-
ren en kleinkinderen tot we terug voor eeuwig bij
elkander zijn.

Mijn liefste kinderen en kleinkinderen, mijn trots
en mijn vreugde, schaaft U nog inniger rond moeder,
helpt haar het dragen van mijn afwezigheid lichter ma-
ken. Allen mijn diepe dank om de genegenheid en
de trouwe zorgen. Denkt dikwijls samen met moeder

aan vader zaliger en bidt voor de rust van mijn ziel.

Mijn goede broers en zusters, familieliden en vrien-
den gedenkt ook gij mij in uw familie- en vriendenge-
bed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De Families Van Wambeke ;

Van Cauwenberghe ;

Dopessemiet ;

De Ula minck ;

zeer gevoelig voor de bliken van
jeelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afgestor-
vene

DANKEN U.

Druk. Pieraert