

†

**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Emilus VAN WAMBEKE

echtgenoot van Mevrouw

ANAIIS VAN DER SIJPT

geboren te Sint Goriks-Oudenhove, op 24 augustus 1902 en overleden in de kliniek Dr. Goffaerts, te Zottegem, op 5 september 1976.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid van de bond van de H. Barbara.

De rechtvaardige wordt aan onheil ontrukkt en gaat heen in vrede; hij gaat op zijn rustplaats rusten, die de rechte weg heeft bewandeld. (Is. 57, 1-2)

Zalig de doden, die in de Heer sterven; van nu af, je zegt de Geest, zij zullen uitrusten van hun zorgen, want hun werken volgen hen achterna.

De dierbare overledene was de trouwe en eenvoudige dienstknecht des Heren. Zonder verpozen heeft hij uit Gods handen dagelijks zijn taak aanvaard in diep geloof en Godsvertrouwen en de Heer die trouw en geloof

niet beschaamt heeft hem nu opgenomen in het eeuwig vaderhuis.

Dierbare echtgenote en kinderen, zo graag was ik nog vele jaren bij u gebleven; de Heer heeft er anders over beschikt, de naam des Heren zij gezegend. Gedenk me echter in uw gebeden; want hoe ook van mekaar gescheiden, wij blijven één in de familie Gods, in de gemeenschap der kinderen Gods. We blijven door ons offers en gebeden mekaar een hulp en troost.

Mijn Jezus barmhartigheid!

†

De families Van Wambeke, Van Der Sijpt,
Van Wambeke en Lapage
danken U voor de oprechte blijken van innig
medevoelen.

Druk. Van Ruyskensvelde.