

Tot rust gebracht
Een bedevaartslid van David.
Heer, niet verheft zich mijn hart
Mijn ogen vermeten zich niet
Ik begeef mij niet in wat te groot is
te wonderbaarlijk voor mij.
Neen, bedaren liet ik, verstillen mijn ziel.
Dat Israël wachtte
de Heer van thans tot in eeuwigheid.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Helena VAN WAMBEKE

weduwe van de Heer

Maurits HANSKENS

geboren te Zegelsem op 22 november 1903 en
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 8 februari 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

†

De families

VAN WAMBEKE, HANSKENS,

VANDEN DRIESSCHE en LARNO,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Rouwleiding : Am. Marroyen - (055) 42 26 C8

De lente, Helena, het prille ontwaken uit
Zijn hand. De fierheid van de bloesem. Het
wonder van het groeiende leven. Het ontdekken
van de wereld en de liefde Gods.

De zomer, gesteund door één talent, werk-
zaam, ijverig zorgend, bouwend aan een ervol
karakter. De fiere Helena. De bedrijvigheid
zal nooit meer rusten. Toch wordt haar leven
diep gekerfd door tegenslagen en betreunde
verliezen. Ze houdt vast aan haar omgeving
en de liefde Gods.

De herfst, moeizaam afremmend en verdiend
rustend, het verkleuren van het groene. Helena
geniet, van de dauw ; het mysterieuze, het
sprinkelen der zonnestralen, de levendige om-
geving, het getjilp der vogels. De vrienden,
de kinderen, de kleinkinderen, de speelse
achterkleinkinderen, het mooie vergezicht, het
onbekende... de liefde Gods.

De winter, de uitputting, verzwakking, het
lijden, het lange lijden. Het verlangend uit-
kijken naar het dagelijks bezoek van Godelieve.
Ze had pijn, maar nooit was er één klaag-
woord. Ze werd afgeremd lichamenlijk en geeste-
lijk. De seizoenen doemden op, de herfst, de
zomer, de lente. Ze zocht rust. Nu heeft God
het behaagd haar lijdende ziel te ontvangen.
Ze is eindelijk tot rust gekomen.

We danken haar voor alle sterkte, geduld
en liefde die ze ons heeft gegeven.

E.D.L.

Namis :

woensdag 3 maart 1993 in de kapel van het
klooster om 19 uur.