

Tegen het vallen van de avond sprak de Heer :  
« Laten we oversteken naar de andere oever ».  
(Marc 4, 35)

†

GELOVIG AANDENKEN AAN  
DE HEER

## Hilaire, Aloïs VANWAMBEKE

echtgenoot van Mevrouw Lieve VANDORPE

geboren te Ingoogem op 9 maart 1909 en tot de  
Vader teruggekeerd te Gent op 2 december 1971,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.  
Hij was venoot der P.V.B.A. Vanwambeke « Etoile ».

« We kennen het leven niet ; hoe zouden we dan  
de dood kennen ». (Conf.)

Het komt er niet op aan hoe iemand sterft ; wel  
hoe hij heeft geleefd. Hilaire heeft geleefd als een  
trouw en gelovig man, vol toewijding en bekom-  
mernis voor zijn gezin.

Zijn bedrijf, dat was zijn leven ; zijn gezin, dat  
was zijn liefde. Hij werkte, bouwde en zwoegde ;  
zijn hart moest eraan geloven. En toch kon niets  
hem tegenhouden. Spijts bestendige bedreiging van  
een verraderlijke ziekte, gaf hij zich ten volle  
aan vrouw en kind. Zijn leven was getekend door  
de arbeid.

Zijn grote kracht lag in zijn onverwoestbaar op-  
timisme. Was zijn hart verzwakt, zijn liefde was  
het daarom niet. In dit optimisme heeft hij veel  
zorgen verwerkt ; zelfs zijn lijden en ziekte, tot  
het laatste ogenblik. Zijn moed deed telkens weer  
in nieuwe hoop geloven. De Heer nam hem tot  
zich, in dit hoopvolle ogenblik van vertrouwen. In

een laatste flits heeft hij de dood en het leven  
gezien.

God, we danken U, voor deze goede man ; hij  
was ons allen dierbaar. Soms moet iemand dood  
zijn, om voor ons levend te worden ; maar Hilaire's  
verdwijnen leert ons enkel de bevestiging van wat  
hij was : de trouwe echtgenoot, de nooit aflatende  
dienstbaarheid. In zijn afwezigheid schijnt dit voor-  
beeld nog sterker op te lichten.

God, de eeuwigheid is niet eindeloos lang, maar  
mateloos vol. We zijn getroost door deze over-  
tuiging, dat Hij door U ten volle werd aanvaard.  
In de volheid van Uw liefde is hij veilig ge-  
borgend.

God, we bidden U, dat de herinnering aan deze  
man bij ons blijve voortleven, als een kracht en  
een troost.

Gij houdt het leven in Uw hand ; we geloven  
in wat Gij beslist. Alleen Uw woord blijft waar-  
heid « Ik ben de verrijzenis en het leven ».

(Jo. 11, 25)

---

Mevrouw Hilaire Vanwambeke-Vandorpe,  
zijn echtgenote ;  
Juffrouw Mieke Vanwambeke en verloofde,  
zijn dochter ;  
De familie Vanwambeke,  
De familie Vandorpe,

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.