

VROME GEDACHTENIS VAN

MEVROUW

Irma VAN WAMBEKE

weduwe van heer Kamiel COETSIER

geboren te Berchem-Vl. op 26 aug. 1886 en
godvruchtig overleden te Kluisbergen op 7 april
1971, gesterkt door de gebeden der stervenden.

Lieve moeder, de goede God schonk u de
gave van een lang leven. En toch is uw heen-
gaan plots en overwacht gebeurd. We treuren
over dat onverwachte afscheid: maar we dan-
ken God dat Hij u zolang voor ons heeft willen
bewaren.

Uw diepe moederliefde; uw medevoelen met
ons wel en wee; uw belangstelling voor ons
allen; uw werkzaamheid en uw godsdienstzin:
we zullen het alles in ons hart geprent houden
al de dagen van ons leven.

Geliefde kinderen, hebt dank voor uw ge-
negenheid en tedere zorgen die ge me zoveel
jaren hebt betoond. Beminde kleinkinderen en
familieleden, blijft me in uw vroom gebed ge-
denken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Roger COETSIER-VERHOEST,
Jonge heer Luc COETSIER,
Jonge juffer Christine COETSIER,
Jonge heer Eric COETSIER,
De families VAN WAMBEKE, DE POORTER,
COETSIER en REYNTJES.

danken U om de blijken van kris-
telijke deelneming en gebeden in
de rouw die hen treft.

Drukkerij Arijs, Kluisbergen