

De dood staat soms aan onze zijde en wij denken er niet aan. Gelukkig de mens die haar gestadig voor ogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Jan-Baptist, Ghislain Van Wambeke,

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Sidonie VAN DEN DRIESSCHE.

Geboren te Elst, de 4 november 1888 en godvruchtig overleden te Zottegem, de 30 augustus 1958, versterkt door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende godsdienstige genootschappen.



Wederom is er een heengegaan, het tijdelijke met het eeuwige verwisselende.

Hij was kaarsrecht gelijk een boom, de gezondheid stralende op zijn wezen en met eens de mare: Jan-Baptist is naar het ziekenhuis.

Alle zondagen, kwartier voor de tijd, stond hij gereed aan de kerk om het H. Sacrificie der Mis bij te wonen.

Hij was een deugdzame echtgenoot, naarstig en vlijtig, bezat al het betrouwen zijner vrouw, van gans zijn familie en van allen die hem kenden.

Duurbare echtgenote ik verlaat u, maar van hierboven blijf ik u beminnen. Ondertussen wees mij indachtig in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (300 d. afl.)



*Om uw gebeden en blijken van deelneming betoond
in deze pijnlijke rouw danken U oprecht*

De familiën **VAN WAMBEKE, VAN DEN DRIESSCHE en DENIJS.**