

†

Bid voor de zielerust

van Mijnheer

Jozef VAN WAMBEKE

Echtgenoot van Mevrouw

Maria DE RAEDT

Onderwijzer aan het O. L. Vrouwecollege te Oudenaarde. Koster van de St.-Martinuskerk te Edelare.

Bestuurslid van de Bond van het H. Hart en verscheidene godvruchtige genootschappen.

geboren te Schorisse, de 28^e februari 1905, en schielijk overleden te Edelare, de 27^e januari 1961, gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

- Vroom herdacht in het O. L. Vrouwecollege op 6 maart 1961. -

Geschokt door 's mensen nietigheid en kleinheid hij dit bruusk overlijden in die fatale nacht, is bovendien in ieders hart 't zij familielid of vriend 'n diepe wonde geslagen om dit onherstelbaar verlies.

Terwijl de droeve mare zich verspreidde en verslagenheid zaaide in zijn familie, in zijn dorp, in zijn school, waar hij eertijds overal zoveel zonneschijn bracht; mocht hij, man van Geloof die hij was, het woord van onze Heer Jezus Kristus in ontvangst nemen: «Komt gezegende Mijn's Vaders en neemt bezit van het Eeuwig Rijk dat God U van alle eeuwigheid heeft voorbereid » .

Meer dan 30 jaar heeft hij gewerkt aan de op-
leiding der jeugd, waar hij wetenschap en opvoeding
wist te binden aan de Godsgedachte en zo mannen
vormde, welke voor de maatschappij goede burgers
en voor de Kerk overtuigde Kristenen waren.

Meer dan 30 jaar, heeft hij, eerst te Maarke-Kerkhem en nu te Edelare, als koster, zijn fingevoelige kunstenaarsziel uitgewerkt tot luister van God's Huis. Hier stichtte hij het zangkoor, waarvan hij steeds de onvermoeibare bezieler bleef en onder zijn impuls uitgroeide tot 'n degelijk koor, waarvoor wij allen, pastoor en parochianen, hem nu «dank U» zegen.

Teergeliefde echtgenote, zwaar is de slag die U treft door mijn zo vroegtijdig heengaan naar God. Zoek troost en sterkte in uw Kristelijk geloof. Moge de Heer U met zijn mildsten zegen vergelden om al uw genegenheid en toewijding.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, schenkt al uw liefde voortaan aan uw geliefde moeder, steunt en troost haar al de dagen van haar leven, leeft in vrede onder elkaar.

Beste bloedverwanten en vrienden bidt voor mij. Lieve Vrouw van Vlaanderen bewaar allen die blijven.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. (300 d.a.)

De familiën VAN WAMBEKE, ROMAN, DE RAEDT en GEENENS,

diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming, betuigen wij U onze innige dank.

DRUKK.P. DE LONGIE-KOSTER, O.L.VR.KERK, OUD.